

Noorwegen met de camper (2)

Midden(in) Noorwegen

Vanuit het Nordfjord zetten we onze reis voort naar het noorden van Noorwegen. De zon lacht ons vrolijk toe: het Noorse landschap toont zich van zijn mooiste kant. Steile bergen met ijs en een blauwe lucht, hoe mooi wil je het hebben? We zijn onderweg naar Strømsholmen, een eiland langs de beroemde Atlanterhavsveien van Molde naar Kristiansund.

Tekst: Arine Maat | Fotografie: Udo van Dongen > www.udovandongen.com

Hemelsbreed moeten we misschien honderd kilometer afleggen, maar in Noorwegen is dat een behoorlijke afstand waar we inclusief alle veerboten, tunnels en bergpassen toch al gauw een uur of vier voor uit moeten trekken. Nu is dat zeker geen straf, want na iedere pas of tunnel wacht ons meestal wel een verrassing. De eerste dient zich al spoedig aan: het Geirangerfjord. Dit is hét fjord uit de Noorwegen-folder. Hier vallen enorme

cruiseschepen in het niet tegen de gigantische bergen die rond het Fjord liggen. We nemen wat foto's en reizen snel weer verder, want we moeten nog een eindje. Bij Vestnes rijden we met onze camper de ferry op voor een lange reis naar Molde, ruim een uur varen. Vanaf Molde is het niet ver meer en aan het eind van de dag komen we eindelijk aan bij onze bestemming voor de komende dagen: het eiland Strømsholmen met zijn gelijknamige

duikcentrum, gelegen aan de open oceaan met direct naast de deur een prachtige stromingsduikstek tussen het vasteland en het eiland de Vevangstrommen. Morgen beginnen we met duiken, maar vanavond genieten we eerst van een prachtige zonsondergang.

Deining

We duiken 's ochtends met een groep Zweden op een rif in de buurt. Het duikcentrum heeft een fijne brede

Dodemansduim op het wrak van de MS Torp

Het Strømsholmen duikcentrum met een groot deel van de vloot waaronder de Sula waarmee 's winters Orca safari's worden gedaan.





Railing van de MS Torp met dodemansduim.



Vaste bewoner van de MS Torp, een mannetjes snotlof.

We duiken middenin een enorm kelpwoud dat prachtig heen en weer wuift in de zeedeining

aluminium boot met een ladder achterop waarlangs je gemakkelijk met je duikspullen het water uitkomt. Daarnaast is het schip ook nog eens heerlijk snel. Helaas is de dag een beetje grauw. We duiken middenin een enorm kelpwoud dat prachtig heen en weer wuift in de zeedeining. Erg mooi en tegelijkertijd misselijkmakend, omdat oriënteren haast onmogelijk is door alle tegengestelde bewegingen. Gelukkig verdwijnt op diepte zowel de deining als de kelp. Op een hoek staat een mooie bos zeeanjerieren met daar-

tussen wat dodemansduim. Verder zien we nog een paar prachtige harlekijnslakken en paarse ringsspriet-slakken, maar helaas laten die zich slecht vastleggen met een fisheyeobjectief. Net als in het zuiden is het zicht op diepte aanmerkelijk beter dan in de eerste acht meter.

Masten en touwen

De tweede duik maken we met een groep Russen en Finnen op het wrak van de MS Torp, een oude torpedoboot van de marine. Na ruim een uur varen

komen we aan bij Kristiansund, want daar ligt de MS Torp. De masten van dit schip beginnen op een diepte van zo'n vijftien meter en de achterboeg van het volledig intacte wrak ligt op ongeveer 32 meter diepte. De Torp is ergens in de jaren tachtig door een storm losgeraakt van de wal en stuurlaas de oceaan opgedreven, waarna hij op de klippen liep.

Wanneer we afdalen langs de ankerlijn, komen we al snel langs de masten met touwen die compleet begroeid zijn met dodemansduim. We besluiten zo snel mogelijk naar de achtersteven te zwemmen om onze duik zo diep mogelijk te beginnen en ons via de scheepsromp omhoog te gaan. Helaas zijn we niet de enige met dit plan, waardoor er veel beroering op het dek is en het zicht soms niet al te best. Doordat het schip schuin tegen de rotsen omhoog ligt, kunnen we ook onder het wrak doorzwemmen. Ook daar groeien de dodemansduimen weelderig. Via de

voorsteven komen we weer bij de mast en daar zien we een Russische fotograaf druk in de weer met iets. Het blijkt een snotlofmannetje te zijn dat zich als sinds lange tijd verschuilt bij deze mast. Al met al een mooi plaatje: een snotlof omringt met masten en touwen die volledig zijn begroeid. Na een uur komen we boven en kunnen we aan de terugreis beginnen. Aan boord dromen we weg bij de zojuist opgedane indrukken van het prachtige wrak.

Florerend rif

Op Strømsholmen is niet veel meer te doen dan duiken en vissen. Het eerste vinden we fantastisch, maar aan het tweede hebben we een broertje dood. Gelukkig is er binnenin het fjord een duikstek waar nauwelijks wordt gevist: Alpentoppen. Het is een rif dat vanuit grote diepte tot bijna aan de oppervlakte reikt. Er staat een lichte getijdenstroming en er is dus een voortdurende aanvoer van voedsel voor het leven dat daar floreert. Een combinatie die de duikstek boven de rest laat uitsteken. Hier zwemmen nog grote hoeveelheden pollack en andere vissoorten om ons



Oog van Zeeduivel



Zeeduivel wacht op een prooi.

heen. Voordat we te water gingen, zagen we een zeehond die hier waarschijnlijk af en toe een visje verschalkt.

We zijn weer aan de macro en in zekere zin is dat jammer. Na een tijdje vinden we een zeeduivel die prachtig op een rots ligt te loeren naar een potentiële prooi. Helaas voor hem zijn wij nu in zijn leefgebied, waardoor zijn prooien even niet in zijn buurt komen. We nemen wat detailfoto's in de hoop later met een groothoeklens nog eens zo'n beest tegen te komen. Verder vinden we nog wat naaktslakken, waaronder een kleine witte waaierslakkensoort en de luteocincta: een soort die we vaak in Bretagne en Baskenland zagen en uiteraard weer wat limacia's.

Dromen

Onze tweede duik vandaag doen we pal naast het duikcentrum, onder de brug die het eiland Strømsholmen verbindt met het vaste land. Onder deze brug staat een stevige getijdenstroming en stroming betekent volop aanvoer van voedsel en zuurstof en dat trekt weer zeebeesten aan! We worden bij inko-

mend tij buitengaats gedropt, zwemmen richting de stroming en al snel worden we opgepikt en zien we een landschap onder water aan ons voorbijtrekken waar we niet van hadden durven te dromen: links van ons een wand vol met dodemansduim, rechts van ons een wand vol dodemansduim en onder ons een vloer vol met dodemansduim en daartussenin vis, vis en nog eens vis. Helaas is het maar van korte duur, want niet veel later worden we binnenin het fjord door de stroming uitgespuugd en liggen we weer in de luwte. Van hieruit hoeven we alleen nog maar naar boven te zwemmen om weer bij het duikcentrum uit te komen waar we eenvoudig via de ladder de steiger opklimmen. Dit was toch wel één van de gaafste duiken die we hier hebben gemaakt.

SS Nerva

De volgende bestemming is ten noorden van Trondheim. Het ligt in de omgeving van Rørvik. Tijdens de rit ernaartoe bekruipt ons meer en meer het gevoel dat we de bewoonde wereld uitrijden. Hier is niet veel meer dan

Praktische INFORMATIE

Reizen: Wij gingen met een kleine camper. Om uitgerust in Noorwegen aan te komen, voeren we met de superdeluxe veer-/cruiseboot van Colorline van Kiel naar Oslo (www.colorline.no). Je kunt ook naar een van de verschillende nabijgelegen vliegvelden vliegen, van waaruit je een auto kunt huren of je op kunt laten halen.

Duiken: Wij doken bij Kristiansund met duikcentrum Strømsholmen. In de omgeving van Rørvik doken wij met het Ndive duikcentrum.

Verblijf: Noorwegen is een perfect land om te kamperen. Officieel is wildkamperen toegestaan, maar helaas staat op de meeste mooie plaatsen een kampeerverbodsbord. Campings zijn er overal vollop, maar wel aan de prijzige kant. Overnachten kan natuurlijk ook prima bij de twee genoemde duikcentra in een huisje of appartement. Het Strømsholmen duikcentrum biedt kampeermogelijkheden, maar ook vakantiehuisjes aan waar je met groepen terecht kunt. (www.stromsholmen.no). Ndive duikcentrum heeft naast kampeermogelijkheden ook luxe appartementen te huur tegen een redelijke prijs. 's Avonds kun je genieten van een zelfgestookte sauna of hottub, naast de uitgebreide buitenkeuken met terras. Verder is er een, voor Noorse begrippen, grote duikwinkel, met reparatiefaciliteiten (www.ndive.no)

Eten en drinken: Eten is in Noorwegen niet veel duurder dan in Nederland en België. Alcoholische dranken zijn fors duurder dan thuis en mag maar beperkt worden meegenomen.

Valuta: In Noorwegen wordt betaald met de Noorse Kroon (NOK). Voor € 1,- krijg je ongeveer acht Noorse kronen. Betaling met creditcard of pinnen is op de meeste plaatsen ook gewoon mogelijk.

Electriciteit: De netspanning is 220 Volt en er is geen verloopstekker nodig.

Info: www.visitnorway.nl, www.colorline.no, www.stromsholmen.no, www.ndive.no, www.nado.no

In de Alpentoppen zwemmen nog grote *hoeveelheden* pollack en andere vissoorten *om ons heen*

Een tapijt van dodemansduim bedekt de bodem onder de brug bij Vevangstrommen.

Enorme Anemoon op diep wrak van de Bjaafeld.

Drukketel op het wrak van de Beaconsfield.

Alles is *bezaaid*
met anjelieren zowel links,
rechts als onder

natuur en rust en natuurlijk een duikcentrum dat eigenlijk meer een compleet resort is: het Ndive duikcentrum. In alle gemakken is voorzien: een sauna, hottub, buitenkeuken met terras, grote zaal voor lezingen, duikwinkel met reparatiewerkplaats en dan nog een enorme hoeveelheid appartementen met een mooie moderne keuken en grote flatscreens. Eén ding lijkt er echter te ontbreken: een zee om in te duiken... Maar niets blijkt minder waar, om bij het water te geraken moet je honderd meter de weg aflopen en daar ligt de boot waarmee we de omliggende wateren gaan beduiken.

We worden wakker met een bewolkte lucht, maar zonder wind en regen. We beginnen in de vaargeul bij Rørvik naar het wrak van de SS Nerva. Het is een vrij diep gelegen wrak waarvan de achtersteven begint op ongeveer 29 meter. We hebben niet echt geluk, het zicht lijkt niet optimaal te zijn en door de bewolking is er weinig daglicht op het wrak. Maar dat niet alleen: vlak voor we te water gaan, merkt Sievert (eigenaar en bootbestuurder) een enorm gat op in een polsmaal van een van onze droogpakken. Daarmee duiken zou onverstandig zijn. Veel lapmiddelen heeft Sievert niet aan boord, maar met wat leukoplast en plastic doen we toch nog een poging. Eenmaal onder water komen we na een langer dan verwachte overstek bij een mooi wrak dat nog grotendeels intact is. Op enkele van de nog aanwezige lijnen groeien dodemans-

duimen en allerlei ander zeeleven dat je in dit deel van de Atlantische oceaan kunt verwachten. Rond het schip cirkelt een school pollacks. Vanwege de diepte en de zwemafstand kunnen we niet lang blijven en even later besluiten we weer terug naar de kant te gaan. Eenmaal aan boord blijkt de noodoplossing voor de polsmaal redelijk te hebben geholpen, maar niet voldoende om de rest van de reis voort te zetten. Gelukkig zijn in het duikcentrum alle faciliteiten aanwezig om de polsmaal vakkundig te vervangen.

Draaikolk

Voordat we terug gaan, moeten we nog een kort duikje maken in een lange maalstroom, waar ooit door een stel Finnen een stromingsduik van 1,7 kilometer is gemaakt. Het is een stromingsduik die behoorlijke snelheden bereikt, maar ongevaarlijk is, omdat het nergens dieper is dan twaalf meter. Desondanks blijkt dat voldoende diepte om de duikcomputer op hol te laten slaan. Leuk en mooi is het wel. In de getijdenstromingsduiken bij Strømsholmen waren alle wanden begroeid met dodemansduimen. Hier zie je die nauwelijks, want de anjelieren hebben de strijd om een vestigingsplaats gewonnen en hoe: alles is bezaaid met anjelieren zowel links,

Volledig van de buitenwereld
afgelegen duikresort van Ndive.



Noordzeekrab

Zeehaas



Koffieboontje



Het wereldberoemde GeirangerFjord

We maken nog een kort duikje in *een lange maalstroom*, waar ooit door een stel Finnen een *stromingsduik van 1,7 kilometer* is gemaakt

rechts als onder. En af en toe een rots met horizontaal 'staande' kelp. Wanneer we in een draaikolk terechtkomen waar we niet zomaar meer uitzwemmen, besluiten we op te stijgen en te kijken waar we zitten. Blijkbaar gaat de stroming tegengesteld aan de zijkant, net als bij de Val in Zeeland. Omdat we niet met een volle tank zijn begonnen, duiken we nog even verder en besluiten na een minuut of tien dat de ervaring nu wel duidelijk is en we gaan eruit. Op de terugweg naar het duikcentrum worden we vergezeld door een grote zeearend.

Zelfgestookte sauna

Bij terugkomst in het duikcentrum maken we alvast de sauna in orde voor vanavond, maar daar moet je hier wel iets meer voor doen dan thuis. In plaats van de knop omzetten, moet er een houtkachel worden opgestookt. Fikkie stoken is altijd leuk, zeker als het een nobel doel dient zoals het opwarmen van een sauna! Een sauna naast de camper met een temperatuur van een heerlijke 95 graden: dat is nog eens lekker vakantie vieren! Dit is toch wel wat we ons voorstelden van een kampeerduikreis naar Noorwegen:

een zelfgestookte sauna naast de camper, ver van de bewoonde wereld, waar nog volop ruimte is voor elanden, zeearenden, edelherten en andere groot wild. De nacht werd daarna koud en nat en de volgende ochtend bleef dat zo toen we onze laatste duik bij Ndive gingen maken voordat we weer verder vertrokken om het noorden van Noorwegen te bereiken... □

In het volgende nummer van DuikMagazine het laatste deel: noord Noorwegen

Rif bij Tviberg in de omgeving van Rørvik.